

## Jan Fridegård om *Kunskapen om verkligheten*

Författaren Jan Fridegård fick tillfälle att läsa manuskriptet till Laurencys *Kunskapen om verkligheten*, innan boken först utkom år 1961. I det följande redovisas hans intryck, som han också delgav Laurency.

Efter att sakta och mödosamt, men ändå med något liknande glädje genomläst hela manuset har jag bara en önskan – måtte det ges ut och nå sin publik. Den är kanske inte så talrik men desto viktigare i utvecklingen mot en ny och ändå urgammal filosofi – kärlekens och den personliga fortlevnadens mot allt större klarhet och lycka för den enskilde och livet i sin helhet. Den esoteriska.

Författarens lärdom och vishet är för vittomfattande för att kunna överblickas av en filosofiskt fåkunnig och ändå intresserad lekman som jag. Utom vad boken betyder för den enskilde i inre mening är den dessutom en kritisk men ändå välvillig sammanfattning av skilda filosofers tankesystem fram till nuet. Ovärderlig för den som, av olika anledningar, bland annat jordelivets korthet och jäkt, inte själv kan gå hela vägen.

Mot bakgrund av allt som händer i dag och det som pekar framåt anser jag alltså boken som ett nödvändigt ingripande inspirerad av de överblickande makter som jag personligen tror på.

Författaren är tydligen en av fåtalet tänkare som ska leda oss tillbaka – framåt, genom att sätta hittills accepterade filosofier på den begränsade plats som tillkommer den. Rensa luften så att de gamla, levande, friska och sanna än en gång får sin chans. Det är i elfte timmen.

Jan Fridegård